

Kongeriget Elleores Hofleg er andalusisk Bjeragludo

Besøg paa det lille Ø-Rige i Roskilde Fjord — Minder om
Ole Olsens Løvejagt findes den Dag i Dag

Den lille Ø Elleore i Roskilde Fjord har slaaet sit Navn fast som de originale Paafunds-Hjemsted. Den blev kendt i 1907, da daværende Direktør Ole Olsen, Nordisk Film, optog en Løvejagt paa dens begrænsede Sletter —



Elleore-Skjalden, Digteren Jesper Phiids Buste smiler velbehageligt under Frk. Eva Rønøs Behandling. Hvem vil for Resten ikke det?

der i sammenlagt Flademaal ikke fylder mere end Raadhuspladsen i København. I de senere Aar har Elleore befæstet sit Ry som de sælsomme Hændelsers Ø. Ve har Ærø sikret sig Guldglans som et af Nutidens ti Vidundere og vel har Lyø sin historiske Berømmelse fra 1223, da Grev Henrik af Schwerin fangede Valdemar Sejr med Søn under en Jagt Men ingen af disse minderige Pletter paa Danmarkskortet har egne Frimærker, ej heller Lovforbud mod Indførelse af Bogen om *Robinson Crusoe*. Det har Elleore derimod. Thi den ønsker ikke Import af en saa misvisende Beretning om Livet paa en Ø.

Nordens fjerde Kongerige

Elleore gør Krav paa at være Nordens fjerde Kongerige, selv om Ejerne er borgerlige, altsaa naar de befinder sig paa Fastlandet. Den blev i 1944 købt af Sproglærerfraktionen paa Frederik Barfods Skole, Kochsvej 36, København. Øboerne oprettede Selskabet »Societas Findani«, hvis Lovparagraffer vilde brænde Hul i Avispapiret, dersom de blev oprullet

her. Den for Tiden regerende Ellekonge er Adjunkt Hans Neerbek, Geelsvej 25, Holte, der optræder i blaa Husaruniform, naar Forholdene kræver myndig eller repræsentativ Optræden. Han er forøvrigt den bærende Personlighed i Ejerskabet, da han som den eneste kan ro over til Fastlandet efter Drikkevand i haardt Vejr.

For stadig at bevare et vist Mindestemaal af Undersaatter importerer Kong Neerbek hver Sommer Elever fra Øster Søgades Gymnasium til Elleore.

Spion truet med Gabestokken

Hvert andet Aar holdes Generalmanøvre og ind imellem udkæmpes Søslag. Skulde Ellerne faa det for kedeligt, har man indstiftet forskellige Former for Tidsfordriv. Der spilles saaledes Kracket, hvis eneste Rekvirit er en Læderbold med 50 Centimeters Diameter plus en velfyldt Forbindingskasse. Man kan ogsaa spille andalusisk Bjeragludo, Kalvekastning eller arrangere 50 Meter Sidespring for Ægtemænd.

Øens pompøse men alligevel enkle Residensbolig bærer det klingende Navn Braadeborg. Efter en Gennemgang af Salene (Køkken, Opholdsstue og Toilet) maa man indrømme Ellerne een Ting: De har et skarpt

Blik. For det, der præsenteres her af »fundne« Sager saasom Skilte fra Jernbanevogne, Ølstuer, Færger, Flyvemaskiner, offentlige Nødtørftshuse og Sporvogne kunde ved Udbud paa offentlig Auktion magelig indbringe



Brevet over til Fastlandet er frankeret med Elleores private Frimærke. Ellepigens Skørt er rigtig importeret, det stammer fra Samoa og er bragt til Danmark og Elleore af Hakon Mielche.

Halvdelen af Landets Valutaunderskud.

Da vi en Eftermiddag i glødende Solskin besøgte det lille Monarki, maatte der parlamenteres længe, inden der blev givet Ordre til Landgang. Alting skulde fortolkes, og en eventuel Spion blev truet med Gabestokken, der er placeret paa Pampusen — Øens største Slette. Se i øvrigt Kortet. Vi er svært bevæbnede, sagde Ellerne, og satte Trumf paa Oplysningen med en Understregning af, at Vaabnene er hemmelige.

Efterladenskaber fra Løvejagten ukendt historisk Materiale

Da vi som Anledning til Besøget angav at have ukendte Oplysninger om kendte Begivenheder paa Elleore, blev der Dødsstillehed. Noget, som ellers sjældent forekommer. »Spyt ud«, blev der kommanderet med Husrøst.

Deres udsendte Krigskorrespondent havde nemlig ved en Tilfældighed fundet ud af, at der den Dag i Dag findes Klenodier fra Ole Olsens Løvejagt. Da de to Løver i sin Tid var skudt efter at have dræbt henholdsvis en Hest og en Ged og paa det nærmeste taget Livet af de Folk, der saa Transporten fra Banegaarden til Havnen, blev de ganske vist flaaet paa Øen, men Kadaverne endte ikke som Fiskeføde.

Løvejagten i 1907

De blev transporteret til Roskilde, hvor bl. a. nuværende Sessionslæge i Skjern, dengang Stud. med. Emil Frederiksen, Roskilde, dissekerede dem. Emil Frederiksen sikrede sig Hjerterne og kunde efter en grundig Undersøgelse fastslaa, at det virkelig var unge og livskraftige Løver, Ole Olsen havde købt til Filmen hos Hagenbeck i Hamborg. Desværre opbevarede den unge Mediciner dem i en aaben Spritkrukke, hvorfra de fordampede.

Men Knoglerne — i hvert Fald en Del af dem — eksisterer. Paa Roskilde Museum ligger en Ryghvirvel, et Bovblad og begge Bækkenpartierne. Som Bevis for, at de forgangne Begivenheder dog ikke er helt oldnordiske kan nævnes, at daværende Herredsfuldmægtig K. Petri, nu Dommer emeritus i Gevninge, stadig kan fortælle om Enkelthederne. Det var ham, der Aftenen før Jagten forelagde Filmfolkene et personligt Forbud mod Optagelsen fra Justitsminister Alberti, som for øvrigt senere kom i stærk Krydsild paa Rigsdagen desangaaende. Ole Olsen maatte tre Gange til Retten, før han fik Lov at vise Filmen, der til Gengæld blev en Verdenssucces.

At disse Oplysninger interesserede Ellerne er et mildt Udtryk. Ja, de betragtede endog Pressefolk som Men-

nesker bagefter. Men med Hensyn til deres videre Dispositioner er afkrævet Tavshedslofte. Vi kan dog give Roskilde Museum det velmente Raad, at de skal lukke Dørene forsvarligt de kommende Nætter!

MOGENS LARSEN