

ELLEORE

et kongerige i kongeriget



Vi bragte her i Janklubben for nogen tid siden et luftfoto af øen Peberholmen i Roskilde Fjord og viste samtidig et frimærke, der benyttes på post fra øen. Endvidere fortalte vi, at øen Elleore længere sydpå i fjorden har udgivet et specielt flaskepostmærke.

Nu viser det sig, at kongeriget Elleore (øen løsrev sig nemlig fra Danmark i 1944 og blev selvstændigt kongerige) i alt har udgivet ca. 300 frimærker, hvilket fremgår af *Det kongelige elliske philatelistiske selskabs* nyeste katalog — og der er ganske rigtigt såvel flaske- som søpostmærker imellem. For øvrigt lægger man mærke



til, at værdierne er angivet i hvid, skilning og stakat.

Elleore blev i sin tid — det var i 1907 — berømt og kendt verden over, idet filmen „Løvejagten“, der var en af verdens første spillefilm, blev optaget her under stor ståhej fra myndigheders og dyreværns side. I 1944 blev øen som nævnt selvstændigt kongerige, og statsborgerne er nu for det meste nuværende og tidligere elever fra Fr. Barfods Skole og Østersøgades Gymnasium i København. De indrulleres henholdsvis som gendarmere og løvejægere og efter et par års forløb kan de opnå statsborgerskab



og dermed få lejlighed til at beklæde stillinger i den vidt forgrenede administration: *Interne Kancelli* (indenrigsministeriet), *Externe Kancelli* (udenrigsministeriet), *Kommercekollegiet* (handelsministeriet) o. s. v.

★

Over 100 % af den mandlige befolkning viser sig at være værnepligtige — det siger statistiken i hvert fald — og det kommer af, at mange går igen i de tre værn: *landmilitzen*, *søetaten* og *dragekorpset*. Hvert år afholdes manøvrer, hvor styrkernes effektivitet prøves. Forplejning, -binding, -friskning sørger „Samfundshjælpen“ for — det er den kvindelige befolkning, der er indordnet her; de benævnes *madonnaer* og forestås af en *primadonna*. En gang om året holdes det store og festlige *Ingenting*. Det sidste par år er



det afholdt på fastlandet, d. v. s. på sjællandsiden af Roskilde Fjord, og landliggerne har her været vidne til og deltaget ivrigt i de mange ceremonier, der udfoldes — landmilitzens tattoo, chefen for Externe Kancelli's store udenrigspolitiske tale og ikke mindst Kongen af Elleores uddeling af medaljer og udnævnelser til de statsborgere, der har gjort sig fortjent hertil — og det er ikke få!

For et par år siden udgav Elleore-samfundet „Bogen om Elleore“; der står meget mere deri, end vi kan få plads til at skrive her, så vil I vide mere om elliske forhold, kan I låne den på biblioteket. Endvidere udkommer 8 gange om året Elleores statstidende *ELLEBLAD*, hvori alle vigtige begivenheder vedrørende kongeriget refereres og kommende arrangementer annonceres, ligesom der gives meddelelse om udsendelse af nye frimærker o. m. a. Elleblad har redaktion og ekspedition i *General-distributatet* (presse- og informationsministeriet), hvor også *Rigsskatmesteren* har til huse. Han har for øvrigt forlængst fundet ud af det praktiske i at indføre kildebeskatning og én gang for alle at fastsætte skatteprocenten til 100. Ak ja, lad nu ikke vor finansminister lære for meget heraf, men lad os i stedet mindes, hvad et dagblad skrev i referatet af dette års *Ingenting*: „Dejligt at se, at der endnu er voksne, som kan lege!“

Ja, vel er det dejligt, at voksne endnu kan lege; men det er endnu mere dejligt, at der er voksne, som vil delagtiggøre børn i deres leg. Derfor siger vi kongeriget Elleore tak, fordi vi fik lov at kikke ind i det, og vi håber, det ikke bliver sidste gang!