

Vil De være Konge af Riget Elleore?

Saa skal De melde Dem hurtigt, for det lille Rige, der har skilt sig ud fra Danmark, vælger ny Regent til Foraaret

ELLEORE — De husker sikkert den lille ø i Roskilde Fjord, fordi den i 1907 var skueplads for den trods justitsminister Albertis forbud gennemførte filmoptagelse af en løvejagt, en 8 minutters spillefilm, der lagde grunden til Ole Olsens Filmkompagnis senere verdensberømmelse. Men ved De ogsaa, at denne ø, der i udstrækning næppe er større end Raadhuspladsen i København, har revet sig løs fra det øvrige Danmark, og i dag er et selvstændigt kongerige?

Men saadan er det. Øen rev sig løs og proklamerede sig som selvstændig stat allerede i 1944, da nogle københavnske lærere købte den og grundlagde denne stat i staten, der i dag er en mellemting mellem et godt gammeldags kongedømme og i visse henseender en hypermoderne velfærdsstat.

* Den har sin egen konge,
* sine egne ministerialembeskmænd, saasom et statskancelli, et internt og et externt kancelli, et kommercekollegium — en slags handelsministerium, hvis leder kaldes overkøbmageren, et generalitetskollegium, et direktorat for almeensikkerheden, hvorunder sorterer saavel en land- som en sømilits, et generaldistriburat, hvis leder er baade rigsskatmester og noget saa moderne som informationsminister eller propagandaminister, om man vil, samt et særligt kontor for ueksperederede og uafgjorte sager! Dette sidste faar efterhaanden et større og større arkiv, idet mange sager maa henlægges som uafgjorte.

Naar denne lilleputstat opretholder, hvad man i et moderne samfund ville kalde en værnemagt baade til lands og til vands — og med tiden haaber ogsaa at faa et donnakorps, i spidsen for hvilket man vil have en primadonna — er aarsagen den, at man ligger i krig med kongen paa den nærliggende Ringø,



Den lille prik i Roskilde Fjord er kongeriget Elleore.

en sporvognskonduktør, som for nogle aar siden vandt denne ø i et lotteri. Da man til stadighed maa være forberedt paa en invasion fra denne fjendtlige ø, gennemgaar værnemagten en streng øvelsesplan, og der er indført 100 pct.s værnepligt. Disse militære øvelser foregaar naturligvis baade til lands og til vands. Netop dette fuldstændige beredskab har bevirket, at man hidtil har kunnet leve i fred paa øen.

Kongeriget har sit eget møntvæsen, hvis højeste værdi er en stakat, der svarer til 20 danske kroner. Den deles i 10 dalere, og en daler er 100 skilling, og en skilling er to hvid.

Alle statsborgere i riget lønnes af staten, som til gengæld har indført noget saa moderne som kildeskatten. Det maa alvorligt befrygtes, at Danmarks finansminister, som jo ogsaa tumler med kildeskatteproblemet, skulle tage eksempel fra dette kongerige, hvor kildeskatten opkræves med 100 pct., hvilket vil sige, at man herved sparer en masse administration, da lønninger og skat gaar lige op med hinanden.

Men penge skal der naturligvis skaffes, og derfor har man allerede fra statens grundlæggelse indført egne frimærker — akkurat som andre lilleputstater, og i henseende til udnyttelse af frimærkesamlerne er man ikke spor bedre end kolleger i denne kategori. Elleore har siden 1944 udgivet ca. 300 forskellige frimærker, der dog kun har gyldighed inden for rigets grænser! Skal en postforsendelse til »udlandet«, det vil sige ekspederes til Danmark, sættes Elleore-mærkerne paa bagsiden af brevet, mens det danske postvæsen forlanger, at saadanne forsendelser skal forsynes med danske frimærker paa forsiden, akkurat som vi uden for dette kongerige kender det. — Andre statsindtægter faar man ved at opkræve 4 danske kroner om aaret af hver statsborger. Da disse indtægter ikke længere kan dække udgifterne, har regeringen — akkurat som i andre lande — fundet nye udveje til at forøge indtægterne, naturligvis

gennem en ny skat. Fra og med 1961 opkræves en rangskat, hvis satser endnu ikke er fuldt udarbejdet.

Dette sidste kan maaske komme til at gaa ud over den aarlige Ellympiade, som holdes hver sommer med alle mulige mærkelige øvelser, saasom kracket — der spilles med en særlig konstrueret el-lisk bold — kalvekastning, hvor kalven er en stor træklods og meget mere. Under disse øvelser kan man vinde store og prangende medaljer, men det er af disse der nu skal betales rangskat, saa regeringen er bange for, at tilslutningen til Ellympiaden i sommer skal blive mindre end hidtil. Man trøster sig dog med, som det er gaaet i udlandet, bl. a. i Danmark, hvor regeringen gang paa gang har forhøjet cigaretskatten, uden at det er gaaet ud over forbruget og dermed statens provenu!

For fuldstændighedens skyld skal saa ogsaa nævnes, at landet naturligtvis ogsaa har sit eget blad, »Elle-blad«, der udkommer 8 gange om aaret og redigeres af propaganda-ministeren.

★

Alt i alt et lille samfund, der har sin egen grundlov, og som indtil nu har forstaaet at holde sig klar af alle storpolitiske forviklinger, og som takket være sit militære beredskab har kunnet leve i fred.

I endnu en henseende er Elleore-staten noget for sig



Højskoleforstander Ib Koch Olsen, Roskilde, blev afvist under et landgangsforløb, men opsøgte senere kong Leo den Første, med hvem han undertegnede venskabstraktat. Senere inviteredes hele Elleore-hoffet til fest i Studenterforeningen i København, som Koch Olsen da var ledende senior i. Her underskrives traktaten.

selv. Den fejrer ikke »rundes« fødselsdage. Dens »hellige« tal er 11 og 17, hvilket vil sige, at 1961 (tværsommen er 17!) bliver det helt store jubelaar. Ved dets indledning er der dog landesorg, idet man staar uden konge. Der har været to i den tid, riget har eksisteret, kong Leo I, alias overlærer Leo Høgh Olsen, Taastrup, døde sidste sommer, og hans efterfølger er endnu ikke udraabt. Han vil blive kaaret midt i februar, og den højtidelige kroning vil, om ellers vejr og vind tillader det, finde sted i store bededags-weekenden i april, i god

tid før jubilæet, der indtræffer den 27. august.

★

Det hele begyndte som sagt i 1944, da 9 københavnske lærere købte øen for at bruge den til weekend- og ferieopholdssted for deres skoles drenge. Senere er endnu en skoles lærere kommet med. Straks efter befrielsen sikrede man sig resterne af en tysk barak, som genopførtes paa øen under navnet Braadeborg, men saa blandede fredningsnævnet sig i landets indre anliggender og krævede bygningen fjernet, idet man henviste til, at der ikke maatte bygges mindre end 100 meter fra stranden, og denne afstand kunne man ikke opnaa noget sted inden for rigets grænser. Med sorg maatte man skride til nedrivningen. For i givet fald at kunne faa tag over hovedet har regeringen derfor ladet sine tropper gaa paa strandhugst, hvorunder man har erobret et par sommerhuse, som nogle af regeringsmedlemmerne ejer ved Roskilde Fjord. I mørketiden er øens faste beboere store maageflokke. Men saa snart vejret bliver lunere, og da navnlig i sommermaanederne befolkes øen af glade drenge fra de to skoler. De bor i telte og lever et herligt, men velordnet, friluftsliv under nøje opsyn af statens ledende mænd. Det er og har alle kongerigets dage været meningen, at der her skulle skabes god og sund underholdning for drengene, der med liv og sjæl gaar op i gennemførelsen af disse ideer til gavn og glæde for dem selv og deres ledere.

Toft.