

Rapport fra aarets store Ellehof

Ogsaa optog med stort tysk orkester maatte finde sted under tag, men ordensregn paa højde med vejrgudernes indsats

Det store, årlige Ellehof ved Veddelev Strand afvikledes afvigte lørdag eftermiddag.

Klog af skade — to års frygtelig vejræssige erfaringer — var det besluttet at holde ceremonien indendøre, men naturligvis ogsaa denne gang med al mulig pomp og under udfoldelse af den uniforms- og anden pragt, som denne begivenhed i så høj grad giver mulighed for at udfolde. En hel årrækkes hjemsoegen af markandiserforretninger og teatergarderober har så sandelig ikke været forgæves...

For at orientere de få uvidende vil det måske her være rigtigt at fortælle, at kongeriget Elleore hører hjemme på den lille ø Elleore i Roskilde Fjord, som for første gang blev virkelig kendt fra optagelsen af filmen om løvejagten på Elleore. For nogle år siden gik Elleore ind til en ny æra, da øen blev erhvervet af lærere og tidligere elever fra Frederik Barfods og Østersøgades Gymnasium København.

Disse herrer udgør Elleores overklasse, de besidder alle de embeder, der er værd at ha', lige fra kong Erik den Anden til kgl. overhofskopudser. De menige i land- og søstridskræfterne, rigets borgere, rekrutteres fra de to nævnte skoler.

Invasion paa Elleore

I sidste uge havde kongeriget sine tropper samlet til mønstring og øvelser på Brinch-hjem ved Veddelev Strand — okkuperet i den anledning og omdøbt til Blinkenborg Slot. De mange dyster sluttede i den aldeles årlige lørdag morgen med omfattende general-

manøvrer, som gjaldt en invasion på Elleore.

Da det jo forholdt sig så heldigt, at såvel angribere som forsvarere tilhørte Ellefolket, kunne sejren jo kun gå til én side.

Efter at styrkerne havde sluppet sårene, fandt så Ellehoffet sted på slottet, hvor man nøje fulgte protokollerne og traditionerne og således påhørte kong Eriks trontale. (Kongen er i parantes bemærket udenfor Elletiden kendt som kaptajn i hæren Erik Neerbek.) Trontalen fulgtes af majestætens rundhændede ud nævnelser og forfremelser indenfor diplomati, hærflåde, kirke og postvæsen med videre, hvorpå det formeligt regnede med ordener.

Besøg af 100 mands orkester

Desværre regnede det ogsaa udenfor. Det væltede ned i tøndevis. Derfor måtte det tyske orkester på 100 piger og drenge, som kom på besøg på vej til Helsingør, nøjes med at give nogle musiknumre under et af Blinkenborgs halvtage, mens Elleoregarden viste sine særprægede paradeoptrin på en stump grønsvær. Planen havde nu været, at såvel orkestret som Ellefolkets samlede styrker skulle have marcheret ad strandens veje i et forrygende, festligt optog.

Til næste år håber man imidlertid at kunne kombinere Ellefesten med en havnefest ved Veddelev.

Hvis det på ny skulle blive sommer såvel i Danmark som på Elleore — og ikke storme og regne, som det ellers kun gør på film.