

Kong Erik af Elleore var kørende i Gagarins bil-

Endnu et såre muntert og vellykket Ellehof ved Veddelev strand



Her ses kong Erik af Elleore og hans dronning, Lillian den lykkelige, i Gagarins luksus-bil, da de foretog deres triumftog ad vejene ved Veddelev Strand.

Lidt senere på året end normalt, men så afgjort ikke mindre festligt fejrede kongeriget Elleore i week-end'en det årlige Ellehof, dels på Brinch-hjemmet ved Veddelev Strand og dels „hjemme“ på løvejagtøen i Roskilde Fjord.

Kongeriget grunder sig som bekendt på den mindst lige så kendte ø, Elleore, som for nogle år siden blev erhvervet af nogle lærere og tidligere elever fra Frederik Barfods skole og Østersøgades gymnasium i København. Eleverne herfra udgør monarkiets indbyggere...

Ordener i lange baner

Opbuddet af uniformer er helt ud over det sædvanlige, når der holdes Ellehof. Det blev man hur-

tigt klar over ved kongerigets ingenting lørdag eftermiddag på Brinkenborg. Det ligefrem vrimlede med alle mulige og især umulige munderinger, og det var i sandhed et broget skue, da kong Erik den Anden (til daglig major Erik Neerbek) som indledning til en hel række proklamationer i dagens anledning holdt trontalen. Der blev også foretaget en lang række udnævnelser og uddelt ordener med rund hånd. Næsten ingen kunne føle sig forbigået.

Hjemme på Elleore

Bagefter var der opvisning af de samlede tropper, hvor ikke mindst baglæns strækmarch gjorde vældig lykke, og så drog man om på strandens veje. Denne gang kørte kong Erik og dronning Lillian forrest i en stor og fornem oldsmobile — den bil, som var stillet til rådighed for Gagarin,

da han var i København. Mindre kan naturligvis ikke gøre det.

Overalt morede man sig vældigt over løjerne, og det gjaldt naturligvis også ellerne, da de i går aflagde besøg i deres kongerige og blandt andet fik tiden til at gå med at spille nationalspillet, kraket, hvilket er noget som foregår med en halv meter høj bold.

Da alle ellere blev „normale“ igen søndag eftermiddag og drog tilbage til København, kunne man konstatere, at man havde vundet en fin gevinst i vejrlotteriet.