

Roskilde Ekspresstidende Aug 69



Fredsdeputationen fra omegnen blev modtaget på rådhuset af det samlede bystyre. Fra venstre ses Kong Erik, Elleoresamfundets egenmægtige majestæt, derefter årets byfestdronning, Mona, der udførte sin sidste embedshandling ved fredsslutningen, og borgmester Arthur Jacobsen. Bagved ses byrådsmedlemmerne Grete Munk, Eva Petersen, Niels Henrik Gydemark, i hvid skjorte Peter Hansen, tilhøjre for ham Erik Sørensen og Lisbeth Olsen.

Der vil komme en dag om 25 år, hvor de mennesker, som nu er unge, vil fortælle deres børnebørn om sommeren 1969. – Det skulle I nu have oplevet, lille børn, ikke en dråbe regn i to måneder, og varme som ved den italienske riviera. Det var så slemt, at køerne ikke kunne leve af græsset på marken, for det var nemlig helt tørret væk.

Ja, og så var det jo også det år, da Roskildefreden 1969 blev sluttet. Det var en historisk dag, den 17. august 1969, da Roskilde sluttede fred med sine omegnskommuner, deriblandt kongeriget Elleore.

Der blev røget fredspibe, borgmester Arthur Jacobsen af Roskilde fik som forsoningsgaver overrakt både en buket grønkål og en Mads Gedebuk, og der blev underskrevet fredsdokumenter i massevis. Der var tilfældigvis byfest i Roskilde samme dag, som freden blev undertegnet, og fredsslutningen kastede naturligvis ekstra glans over gøglet på Stændertorvet, så Roskildefonden fik endnu flere penge i kassen til sit ungdommens hus. – I ved, det ude ved Fælledvej.

Jovist var det en sommer, som man aldrig glemmer. Det var også den sommer, da vi i løbet af en måned skulle aflevere både vurderingsskema og selvangivelse – det var nemlig lige før, vi skulle gå over til kildeskat. Og så i den varme. Næh, lille børn, det var tider dengang