

Kamphandlinger før en ny Roskilde-fred



Hakon Mielche var „strandvasker“ og gav også Elleore-folkets hemmelige våben, en udstoppet krokodille, en omgang med gulvskrubben.

Ikke siden filmmanden Ole Olsen i 1907, undsagt af Alberti, filmede lovejagt på den til orken omgjorte Elleore i Roskilde Fjord, har der været så megen tummel på øen, som i går eftermiddags. Mens kongen af Elleore, major Erik Neerbeck, var fraværende for at lade sig hylde i en rund fødselsdags anledning, brød borgervæbningen fra Roskilde ind over øens lave strand for at gennemføre en erobring.

Avantgarden mødte imidlertid en uforudset hindring. Elleore-folket

havde i tide mønstret sit toldvæsen, ved hvis skranke de første med en pram landsatte rød-hvide Roskilde-gardister fik konfiskeret deres våben og meget larmende instrumenter. Men der kom forstærkninger til.

Hurtigt sluttede landgangstroppernes kommandør, Erhard Grimstad, der er dagligt leder af vikingeskibsmuseet, sig til sine tropper efter at have stået i kø ved landgangsfartøjet. Han svang en stor sabel og højnede kampmoralen hos styrkerne med tilråb som „I må gerne se så truende ud som muligt“ og „nu laver vi en fremmarch med høj knæløftning“. Imens fultedes der røgbomber af til at sløre kamptrænet, og ned i strandkanten gik en allieret, Hakon Mielche, med en gulvskrubbe.

„Pas på“, råbte fjenden angst, „der kommer gulvskrubbemorderen“, men Mielche fik det vilde bort fra øjnene og sagde stilsfærdigt: „Nej, jeg er bare strandvasker“. Og så fortsatte han sin gerning med skrubben i strandkanten, anstrengende nok for en mand, der lige var ankommet fra kano på langs gennem hele Gudenåen. Han har tidligere — for en dag — været konge på Elleore med afdøde statsminister H. C. Hansens nærværelse og billigelse.

Til den stort anlagte landnam i går havde komiteen for Roskildes byfest 15.—17. august chartrét veterandamperen „Skjelskør“ og fået en rigtig deepwater-navigatør, havneassistent Boesen fra Københavns Havnevesen med sig som navigational officer. Man havde længe skævet til vandstanden, for udsendte spioner havde meldt tilbage,

at der var så lavvandet ved Elleore, at dens amazoner havde måttet svømme på ryggen om formiddagen. Med kun få centimeter vand under kølen kunne dampere imidlertid lægge til ved Elleore eget krigsskib, den jagtriggende „Lovejagten“.

Hen over lønningen på „Skjelskør“ råbte admiral Grimstad brutalt gennem sin megafon og med de bedste forbilleder, at han var kommet med sine soldater for at få en fredelig løsning. Den fungerende Elleore-regent, premierminister Ole Silau, ignorerede dette, og siden bølgede kampen frem og tilbage med tabet af et par solbriller og noget lakridskonfekt. I øvrigt med en advarende henvisning til, hvordan det er gået med et par mellemamerikanske stater, sluttede kamphandlingerne med en match i Elleores nationalsport — VKR-spillet cricket, der bruger baghåndskast og lægger skylden for det hele på den, der taber bolden.

Hvis der ikke sker noget uforudset i mellemtiden, mødes de foreløbig forligte parter søndag den 17. august på Stændertorvet i Roskilde, hvor de vil træffe repræsentanter for de indlemmede kommuner, Svogerslev, Himmelev, Vindinge og Vor Frue, for at slutte det, der forlods er kaldt „Roskildefreden 1969“ med Roskilde. Dog vil Elleore, der stred sin kamp til ende med hyldebøsser, længst muligt fastholde sin selvstændighed, selv om der i går foruden regulære kampvåben også anvendtes psykologisk krigsførelse ved hjælp af bajere, sodavand og chokolade.

Civis



Da kamphandlingerne var på deres højeste og bølgede frem og tilbage, som historiske slag skal gøre det.



terhånden sluttede kommandøren og Hakon Mielche sig til landgangstropperne og lod sig trække i land med en pram. De døde