



# VIKINGETUR TIL

**52 seniorer** på vikingetogt til kongeriget Elleore i Roskilde Fjord

Den 11. august mødtes 52 gæve medlemmer fra syv SIS (Senior Idræt i Storkøbenhavn) foreninger i Roskilde for at drage på vikingefærd til "Kongeriget" Elleore i Roskilde Fjord ud for Veddelev. Inden ombordstigning var der den lovbefalede instruktion og ikklædning af redningsveste. Der var herefter lejlighed til at se det netop hjemvendte vikingeskib "Havhingsten", og beundre de smukke linjer i skibet. Selv for ikke skibskyndige er det klart, at der her er tale om stor skibsbygningskunst.

De både vi skulle sejle i, var af samme konstruktion, som man den

dag i dag bruger på Færøerne og langs den norske vestkyst. Altså i områder med kraftig søgang.

## Seniorer kan samarbejde

Fra Albertslund IF-senioridræt var vi 16 deltagere, således at vi kunne bemane en af de store både med plads til 12 roere. De sidste fire blev anbragt med to forskibe og to agter som ballast. Jeg selv var en af disse, hvorfor mon? Jeg fik plads agter i styrbordside.

Inden afgang fik vi en kort instruktion af de to instruktører i hver båd i de kommandoer, som vil-

le blive brugt ved roningen. Vi fik hurtigt gang i roningen – oven i købet i takt. Fra en på det tidspunkt god hvileplads, var det en fornøjelse at se, hvor godt seniorer kan samarbejde under ekstreme konditionskrævende forhold. Det lover godt for vore fremtidige idrætsaktiviteter!

Ude til søs skulle vore gæve roere hvile – vi er jo plus 60'ere – og der blev derfor sat sejl efter alle kunstens regler. Min opgave ændrede sig nu fra at være ballast til at blive udnævnt som roergænger. Opgaven var sådan set rimelig overkom-



Sejlet og kursen er sat mod Elleore.



Den velfortjente frokost nydes siddende i græsset.

Både besætning og skib var direkte efterkommere fra vikingerne.



Vikingerne går i land på Elleore.



# ELLEORE

melig. Jeg fik af skipper besked på at styre efter masterne i Veddelev lystbådehavn.

Værre var det, når vi skulle sejle i modsat retning. Her skulle der virkelig lægges kræfter i for at holde skuden på ret kurs. Jeg måtte have hjælp af damen ved siden af mig, min rorgængerassistent.

## Vikingerne kommer!

Vi nåede Elleore og sejlede så meget op på stranden, som vi kunne. Herefter måtte vi vade i land bærende på vort udstyr. Flere af os blev lidt våde om buksebenene,

men pyt – vi er jo gæve vikinger! Lidt mere træning i den ædle kunst af ilandsætning ville nok være på sin plads, især hvis man skal skræmme de fastboende.

Vel ankommet på Elleore fik vi os hurtigt indrettet og gik på opdagelse på den "spændende" ø. Der var af nogen opsat en mindsten i 1994 til minde om ingenting, hvilket var den rene skære sandhed. Flemming fra Glostrup kunne ikke tænke sig en udflugt uden en konkurrence, så derfor blev der konkurreret i skydning med gevær og i dartsplil.

Den medbragte mad og drikkeelse

blev indtaget siddende i Elleores græs. Efter endnu en inspektionsrunde langs Elleores kyst steg vi igen ombord i vore både og kastede los med kurs mod Roskilde. Jeg havde denne gang fået en plads som roer, og jeg nød turen tilbage, især da der blev sat sejl!

Vel ankommet til Vikingskibsmuseets kajplads tog vi afsked med hinanden efter en herlig og meget anderledes og anstrengende dag end normalt for seniorer.

Læs mere om Kongeriet Elleore på <http://elleore.diskos.dk/>